

כמה טוב שבאנו הביתה

סוף סוף הוא חזר הביתה, אחרי תקופה ארוכה שבה היה נתק מר בינו לבין ההורים. הוא נטש בטריקת דלת, ובשעתו ההורים ההמומים לא הבינו למה זה מגיע להם.

הבן נכנס הביתה, מקבל חיבוק מהוסס, מתמקם, ותוך כדי הקפה הראשון, הבן חולק תובנה עם הוריו:

לא נח בחוץ, הרבה יותר קל כשאתם מפרנסים ודואגים לי...
האמת שבגלל זה חזרתי הביתה.

כמו הבן הזה, מתבגר שמרוכז בעיקר בעצמו, ורוחק מאד מרמת האהבה והנתינה של ההורים, גם אנחנו, בהפטרת השבת.

ההפטרה שלנו, הפטרת שובה ישראל, מטרידה מאד.

האם מופת התשובה הוא, תשובה שמגיעה מתוך המסקנה:

"אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב" (הושע י"ד ד')?

אם אכן אשור יוכל להושיע אותנו, ואם בזכות האספקה האזורית לא יחסרו לנו סוסים (או כל סוס רלוונטי לדור הנוכחי) אז אין צורך לחזור בתשובה אל ה?

הקב"ה מקבל אותנו, כמו הורי הנער שנטש וחזר.

אבל מה זה אומר עלינו?

מה שזה אומר עלינו, כבר נאמר הרבה לפני ימי הנביא הושע, בפרשה עצמה, מפי משה. קשה להבין.

אם ברור מראש שניטוש את הדרך, נשחית, מה הטעם בכל הסיפור של עם ישראל?

משה מבטיח: "וענתה השירה הזאת...כי לא תשכח מפי זרעו" (דברים ל"א כ"א)
המסר העיקרי לא ישכח. יהיו נפילות, אבל יש חוט רגיש, בבחינת שירה, שיישאר קיים ויאפשר חזרה למערכת יחסים קרובה ואוהבת.

הושע מבטיח בהפטרה: "ארפא משובתם, אוהבים נדבה" (הושע י"ד)

במערכת יחסים אוהבת אין התחשבנות. אין שאלות מה מגיע עפ"י הצדק. האהבה היא נדבה, ללא תמורה.

פשוט כי זה הבית, ואנחנו מקבלים ואוהבים כאן ללא תנאי.

אולי זו הסיבה בגללה רוב עדות ישראל מסיימות את ההפטרה הכל כך מיוחדת הזו, בפסוקים מתוך מיכה: "תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם" (מיכה ז' כ')

הזהות הלאומית שלנו, הינה זהות משפחתית.

גם אלפי הגרים שחיבקנו לאורך שנותינו, הצטרפו למשפחה הזו. אברהם, יצחק, יעקב.

הם באו הביתה.

השנה העברית מתחילה בתשובה.

התבוננות מפוכחת בפרטי הכישלונות, כי היכן שבני אדם חיים, תמיד יהיו נפילות וכישלונות.

ככה מתחילה שנה.

הכישלונות, הרצון לתקן, אפילו כשמדובר ברצון נמוך ומתחשבן, תמיד יתקבלו אצל אבא שבשמים באופטימיות ובאהבה.

כל שנה מחבקת אותנו בחסד ללא תמורה, בסיכוי אמיתי להצליח, לא חשוב למה חזרנו.

כמה טוב שבאנו הביתה.

הרבנית חוה מנסבך

מרצה במכללת חמדת הדרום, מנחת הורים וזוגות וחברת בוחרים במשפחה



"בוחרים במשפחה" - ארגון חברתי ששם לו למטרה לחזק ולקדם את ערכי המשפחה בחברה ובמדינה, מול מגמות הפירוק של התא המשפחתי בארץ ובעולם