

## אוהלים ורוחות

בלעם הרשע מתפעל ממחנה ישראל, וקורא עליהם את הברכה שהפכה להיות חלק מברכות השחר שלנו בכל יום - "מה טובו אוהליך יעקב".

המדרש מבאר שראה שאין פתחי אוהליהם מכוונים זה כנגד זה, על מנת לשמור על הצניעות והפרטיות של כל משפחה. לכאורה יש להקשות על כך מאוהל אחר, מפורסם לא פחות, אוהלו של אברהם אבינו, שהיה פתוח לכל ארבעת רוחות השמים, על מנת שכל אורח שיגיע מכל צד - מיד ימצא את הפתח ויכנס. נראה, לכאורה, מכך שיש מעלה גדולה דווקא בפתיחות ובערבוב של כולם זה בזה בבחינת 'כל ישראל מעורבבים זה בזה', ואילו צורת חיים של הסתגרות והתכנסות כל אחד בביתו אינה הדרך הראויה.

ונראה לומר שההדרכה הראויה היא זו שיודעת לשלב בין שתי מידות אלו, לבנות את התא המשפחתי הגרעיני בצניעות ובפרטיות על פי הערכים המסורים לנו מדור לדור, בלי להתחשב במה כולם עושים, ובדשא של השכן. ומתוך החוסן המשפחתי הזה להיות מסוגלים לצאת אל החיבור לכלל ישראל, לקרב ולארח את כולם. וכך לא תינזק המשפחה ממפגש גם עם תופעות שאינן ראויות, ואינן תואמות את דרך התורה הקדושה.

איזונים אלו נדרשים ביותר בדורנו בו מתפרצת התכונה המערבבת מעבר למידתה הראויה, והגבולות האישיים והמשפחתיים נפרצים בזה אחר זה בתרבות המשתלטת על המרחב הציבורי. חשוב בזמנים כאלה דווקא לחזק יותר את החוסן המשפחתי הגרעיני, וכפי שהתורה מספרת על אוהל נוסף - כשאברהם אבינו נשאל 'איה שרה אשתך' - 'ויאמר, הנה באוהל', ומכאן למדו חז"ל על צניעותם של אברהם ושרה, להראות לנו שהפתחים לארבעת רוחות השמים, לא גרמו להם לרוח פרצים שהורסת כל חלקה טובה.

שנזכה במהרה לקיום הברכה האחרת של בלעם 'עד כי יבוא שילה, ולו יקהת עמים' וכל העמים יבואו ללמוד מעם ישראל כיצד בונים משפחות לתפארת.

### הרב אליהו האיתן

רב משיב במכון פועה ומרבני  
המכון הישראלי למשפחה



"בוחרים במשפחה" - ארגון חברתי ששם לו למטרה לחזק ולקדם את ערכי המשפחה בחברה ובמדינה, מול מגמות הפירוק של התא המשפחתי בארץ ובעולם

