

עוגנים ונמל מבטחים

"הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם".
רש"י: "וידועים לשבטיכם", שהם נכרים לכם...

'בראשיכם', ראשים ומכבדים עליכם, שתהיו נוהגין בהם כבוד ויראה.
'ואשים', חסר יו"ד, למד שאשמותיהם של ישראל תלויות בראשי
דיניהם, שהיה להם למחות ולכונן אותם לדרך הישרה. (סנהדרין).

מסכת שבת: "כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מכה נתפס על
אנשי ביתו... בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולו".

רמב"ם הלכות דעות: "הרואה חברו שחטא או שהלה בדך לא טובה
מצוה להחזירו למוטב... וכל שאפשר בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפס
בעון אלו, כיון שאפשר לו למחות בהם".

דווקא המכירים את המנהיג, את הגינותו וגדלותו ינהגו בו כבוד ויראה.
מתוך כך יוכל למחות ולכונן לדך הישרה, ואם לא ימחה, אשמם של
ישראל על ראשו.

הרב קוק עין אי"ה: "וכאשר (=כיון ש) כל כח נועד לתכלית מיוחדת,
כשאינו מוציא אל הפעל את תכליתו הוא נהפך לרועץ, ומחולל בודאי
דברים מזיקים ומפסידים. כן אותו הכח הנועד להשלים את החסרון
המיוחד בחיי המשפחה, העדה, והכלל, אם לא יוציאהו בעליו אל הפעל
לתעודתו המיוחדת, הנה ילה הכח לפי גדלו בלא תעודתו, ובודאי יפעל
להפסיד תחת שהיה יכול לפעל להועיל..."

מי שמחונן בכח השפעה טבעית, יוכל לפעל על ידי קשור חיי המשפחה
הטבעית שלו, עד כדי למחות באנשי ביתו, וכשאינו מוציא את יכלתו אל
הפועל, חוזר הוא לרועץ, והוא נתפס עליהם בעצם,

כי לולא מציאותו להגביל את התכונה הצריכה הגבולה... לא היה בא
אותו המצב של הנטייה להתפרץ ולסלף את החיים, כי הסלוי הוא חמר
הגון לצרה הישרתו".

העולם הזועק חופש, בעומק חיי מבקש גבולות לאיזון כוחות החיים
ויצירת צורת חיים מלאה הוד והדר קדשה ותפארת.

חיי המשפחה מצמיחים כוחות בילדים שלנו, כוחות הבאים לידי ביטוי
בפריצת גבולות ותפקידנו כהורים להפעיל סמכות וגבולות וליצור
עוגנים ונמל מבטחים ערכי ומוסרי, מגדלור אליו יחזרו ילדינו.

אם נתחמק מהצבת הגבולות, הכוחות שהצמחנו יגדלו פרא ואשמותיהם
של הבנים תלויות בראשי אבותיהם.

הרב דידי גרשנזון

יועץ חינוכי,

מאמן אישי ומנחה הורים



"בוחרים במשפחה" - ארגון חברתי ששם לו למטרה
לחזק ולקדם את ערכי המשפחה בחברה ובמדינה,
מול מגמות הפירוק של התא המשפחתי בארץ ובעולם

