

חוזרים הביתה

לאחר שבוע מחוץ לבית, בשמיני עצרת אנו שבים הביתה.

האם הבית אליו חזרנו הוא אותו הבית ממנו יצאנו? האם אלו ששבו לבית הם בדיוק אלו שיצאו ממנו?

אם נחזור אחורה בערך 3,300 שנה - האם הבתים שלפני ענני הכבוד שבמדבר הם אותם בתים שאחריהם? האם אותם אנשים איכלסו את הבתים הללו? התשובה היא: לא, אלו היו במצרים, ואלו - בארץ ישראל. אלו של דור יוצאי מצרים, ואלו של דור באי הארץ.

כך גם בשמחת תורה, אנו משלימים את קריאת התורה של שנה שלימה ומיד לאחר מכן מתחילים מחדש. האם "בראשית" של השנה היא כמו ה"בראשית" דאשתקד? אם הקשבנו ולמדנו את התורה שקראנו מדי שבת בשנה החולפת, אזי יש לנו אפשרות להעמקה נוספת באותן מילים הכתובות שחור על גבי קלף. יש לנו עושר ידע, רעיונות והלך מחשבה שיכולים לסייע לנו להתבונן במבט חדש על אותם הכתובים.

בדומה לזה, גם האושפיזין שאירחנו בצל השכינה הביאו איתם מתנות שממשיכות עמנו הביתה לשנה החדשה שבפתח. אחרי החג הזה אנחנו קצת יותר בעלי חסד, רגישים, רחבי אופקים, נחושים, בעלי הכרת הטוב, מטיבים ומקבלים. וגם הבית שלנו בהתאם.

דומה הדבר לזוג המקים את ביתו, שממשיך את מה שקיבל בבתי הוריו אך יוצר משהו חדש דרך מסלול חייו הייחודי שעבר מבתי הוריו לביתו שלו.

בפירושו לשיר השירים, הגאון מוילנא מסביר, שבחטא העגל נסתלקו ענני הכבוד, וחזרו כשהתחילו לעשות המשכן בפועל, בט"ו בתשרי. נמצא ששמחת סוכות היא על הקשר שצלח משברים שאיימו חלילה לאבד את הבית ולפרק אותו.

עכשיו, לאחר שבוע מחוץ לבית, תחת כנפי הסוכה, אנו שבים הביתה לאחר שגילינו עומק שלא הופיע לפני כן. מתוך סוכות, שהוא זמן שמחתנו, שבים לבית מלא יותר בשמחה. מתוך השלמת התורה, שבים לקומה חדשה של תורה בבית. בפתחה של השנה החדשה אנו חוזרים הביתה מתוך קשר חדש וחזק יותר בינינו לבין רבוננו של עולם ובינינו לכל בני הבית.

חג שמח ושבת שלום ומבורך

חיים ברנסון,

עורך אסופת המאמרים
'משפחה: מפעל חיים'
ו'ידיד' ב'בוחרים במשפחה'



**בוחרים
במשפחה**

"בוחרים במשפחה" - ארגון חברתי ששם לו למטרה לחזק ולקדם את ערכי המשפחה בחברה ובמדינה, מול מגמות הפירוק של התא המשפחתי בארץ ובעולם