

## דור של גאולה

סימן שעוד לא הגענו

והאופק עוד רחוק....

כך כתבה נעמי שמר, שיום השנה שלה חל השבוע, בה' תמוז, כשהיא מתייחסת לתחושת הייאוש וחוסר סבלנות בשלבי הגאולה.

גם בפרשת חוקת אנחנו פוגשים את הייאוש, את השתיקה מארבעים שנות חוסר התקדמות במדבר.

העם מתלונן: "ותקצר נפש העם בדרך".

השנה היא שנת הארבעים, ואירועי קוצר הרוח רודפים זה את זה. למה דווקא כעת?

מי שמפתיע אותנו בתגובה שנראית קצרת רוח הוא משה רבינו, מנהיג ענק ואדם עניו וסבלן באופן על אנושי, שמכה בסלע במקום לפנות אליו בדיבור.

במקרה דומה, שאירע 38 שנים קודם, הקב"ה מצווה את משה: "והכית בצור ויצאו ממנו מים".

מה הסיבה לכך, שאותו מעשה הוא מצווה בשנה השנייה, ועבירה חמורה בשנה הארבעים?

ר' אברהם אבן עזרא ואחרים, מצביעים על תהליך: ישראל שיצאו ממצרים כעבדים, נזקקו למנהיגות שתמשיך בכיוון המוכר להם: יראה. עבודה כזו, פסלה את הדור מלהיכנס לארץ ישראל.

הדור החדש, שגדל כבן חורין, בלי שעבוד ואפילו ללא כל תלות במסגרות טכניות כמו בית או חקלאות, גדל להיות חופשי ועז. דור גאולה, המתאים לכניסה לארץ.

זהו דור, שכאשר נאלצים בפרשה להעניש אותו בנחשים, הופכים את הנחש לכלי לתפילה ולקשר עם השמים והבורא. דור זה מסוגל להכיל תנועה והיפוכה, לגלות את המשמעות הנסתרת שבכל דבר.

**לפעמים קשה לגדל דור של גאולה.**

**נדרשת התמודדות מול תלונות, ועזות, אבל מדובר בדור חדש, שמכיל עניין והיפוכו, ויש לו כוחות לרדת לשורש העמוק של הדברים.**

מרים הנביאה ואהרון נלקחו בפרשה הזו. משה ימשיך עוד מחצית השנה, ויסתלק גם הוא.

הדור שהנהיג את העם בשנות ההתהוות, שהיה הנהיגה שמסוגלת להפוך עבדי אדם לעובדי ה', מפנה את הדרך לחינוך החדש. חינוך ללא מכות, חינוך במילים. חינוך של גאולה גדולה.

### הרבנית חוה כוכב (מנסבך)

מרצה במכללת חמדת הדרום, מנחת הורים וזוגות וחברת בוחרים במשפחה



**בוחרים  
במשפחה**

"בוחרים במשפחה" - ארגון חברתי ששם לו למטרה לחזק ולקדם את ערכי המשפחה בחברה ובמדינה, מול מגמות הפירוק של התא המשפחתי בארץ ובעולם