

קול שופר להאזין או לשמוע?

כמו הריון הטומן בחובו כוחות חיים העתידים להתגלות, כך ראש בשנה נקרא "יום הרת עולם" יום של הריון יום של "כסה", בו רב הכיסוי על הנגלה, יום בו אנו מתפללים שהלידה של השנה הזו תהיה בקלות ובידיים מלאות.

ואז זה מגיע, הקול לו ציפנו, קול יבבת תינוק בדמוי שופר- תקיעה, שברים, תרועה. ואנו מטים אוזן לקול השופר ושומעים איך נולדת לה שנה חדשה ומתפללים...

בפרשת האזינו, המגיעה מיד אחרי ראש השנה, שואל ה'אור החיים' הקדוש מדוע כתוב "האזינו השמים ואדברה" ואילו על הארץ כתוב "ותשמע הארץ אמרי פי"? מה ההבדל בין האזנה לשמיעה?

מסביר ה'אור החיים' שכיוון שהשמים רחוקים יש להתאמץ יותר ולהטות אוזן ולכן "האזינו השמים" ואילו הארץ שהיא קרובה אלינו, עליה כתוב "תשמע". **האזנה - לרחוק מאיתנו, שמיעה - לקרוב אלינו.**

חשבתי לעצמי, שגם בעל התוקע בראש בשנה לא מברך "לתקוע" בשופר אלא "לשמוע" קול שופר, ודווקא כתוב לשמוע ולא להאזין, כי קרוב אלינו הדבר מאוד בפינו בלבבנו וגם באוזנו.

השמיעה של קול השופר אינה דורשת מאמץ, כח או חכמה מיוחדת, רק לפתוח את האוזן ואת הלב, והנה קיימת מצוות לשמוע קול שופר.

אולי זוהי קריאת הכיוון לשנה כולה - להיות מספיק קרובים כדי לשמוע. לשמוע את קול ה' המדבר אלינו מתוך מאורעות חיינו, להיות קרובים מספיק אחד לשני, הורה לילדיו, איש לאשתו, כדי לשמוע את המתרחש בתוך הלב פנימה.

ככל שנשכיל להישאר קרובים כדי לשמוע, הצד השני לא יצטרך לצעוק כדי שנשים לב.

ה'תשפ"ה: ש-שתהא ש-שנת פ-פתיחת ה-לב והאוזן, קודם כל אחד כלפי לשני בתוך הבית פנימה, שעניי ביתך קודמים. פתיחת הלב והאוזן כלפי חלקים שונים בעם שלנו וגבוה מעל גבוה - כלפי ריבונו של עולם האוהב אותנו ורוצה אך ורק בטובתנו. אם נישאר קרובים נצליח גם לשמוע את זה היטב.

הילה ג'ורנו,

אשת רב קהילה בערד,
בלנית, מדריכת כלות,
'בוחרים במשפחה'



"בוחרים במשפחה" - ארגון חברתי ששם לו למטרה לחזק ולקדם את ערכי המשפחה בחברה ובמדינה, מול מגמות הפירוק של התא המשפחתי בארץ ובעולם