

## ענני כבוד הדדי

יש בדיחה ידועה שאומרת שהחגים אצלנו נקבעים בצורה הזאת:  
היה מלך רשע שרצה להרוג אותנו, הקב"ה הציל אותנו והופ... נולד לו חג! אז  
יאללה בואו נפתח שולחן.

והנה מגיע חג סוכות, שעניינו הוא זכר לענני הכבוד, שליוו אותנו ביציאתנו ממצרים.  
לפי המדרש, אותם ענני כבוד דאגו לנו במדבר לכביסות ריחניות ולהנגשת הדרך,  
שמרו עלינו מנחשים ועקרבים והיו עבורנו כיפת ברזל מחיצי האוייב.

אם כך, למה קוראים להם ענני כבוד ולא ענני כביסה וגיהוץ? או ענני שמירה  
והגנה? מה הקשר בין כבוד לעננים?

אומר הרב פנחס אבוחצירא שענן נוצר מאדים מצטברים, ממש כמו הבל פה, לכן  
לענני הכבוד קוראים ענני הכבוד, כי הם נוצרים מהבל פה של כבוד הדדי, ובמילים  
אחרות: **האוויר יוצר את האווירה.**

לא סתם ענני הכבוד הם שיצרו הגנה על עם ישראל, כי מה שמביא את השמירה  
האלוקית ומה שמיישר לנו את הדרך זה בעיקר הכבוד ההדדי הנוצר מהבל פינו,  
המילים הטובות והפרגון.

אהרון הכהן אהב השלום ורודף השלום, שליווה אותנו בצום האחרון עם עבודת  
הכהן הגדול ביום הכיפורים, ממשיך ללוות אותנו גם בסוכות, שהרי ענני הכבוד  
הם המתנה שקיבלנו בזכותו.

**את ענני הכבוד בבית שלנו אנו יוצרים בהבל פינו: בכבוד הדדי, בעין טובה,  
בלשון נקייה וגם בהקשבה,** כי לא תמיד חייבים רק לדבר, שהרי אהרון הכהן ידע  
גם לידום כשהיה צריך.

כולנו רוצים שתהיה הגנה על עם ישראל למשפחותינו, **חג סוכות מלמד אותנו  
שההגנה נוצרת מענני כבוד, מאווירה של כבוד והיא מתרקמת לה מהאוויר  
שיוצא מהפה, מהבל פינו.**

כשזו הרוח המנשבת בסוכתנו, ודאי שנזכה בעזרת ה' לחג שמח,  
**חג סוכות שמח ובשורות טובות לכל בית ישראל.**

### הילה ג'ורנו,

אשת רב קהילה בערד,  
בלנית, מדריכת כלות,  
'בחרים במשפחה'



"בחרים במשפחה" - ארגון חברתי ששם לו למטרה  
לחזק ולקדם את ערכי המשפחה בחברה ובמדינה,  
מול מגמות הפירוק של התא המשפחתי בארץ ובעולם