

לעלות ממצרים

“ויעל אברהם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עמו הנגבה”.

על פסוק זה, מביא התולדות יעקב יוסף בשם הבעל שם טוב: “האדם נקרא עולה ויורד, שאי אפשר לעמד במדרגה אחת תמיד, רק שיש ב' סוגים בענין זה, כי יש דעיל ונפיק, וכמו שנאמר 'ויעל אברהם ממצרים', שצד ועלה עם כל המדרגות המתונות, מה שאין כן סוג ב' היורד ואינו יכול לעלות רחמנא לצלן, וכמו ששמעתי ממורי משל על שני אנשים שהלכו במקום סכנה... אחד היה שכור כשכרותו של לוט, ואחד היה בדעת מישבת, ולשניהם פגעו הלסטים וחסו וגזלו והכום ופצעום, ונשאר להם רק בפשם לשלל, ובעברם לשם ולהלן פגעו אנשים באלו השנים, וקצת מהם שאלו לזה השכור איך עבר דרך היער בשלום או לא, והשיב שלום אין שום סכנה כלל, ושאלו אותו מה אלו הפאות ונבורות ופצעים, ואינו יודע להשיב, וקצת שאלו לזה הפקח ואמר חס ושלום, ושיזרהו, כי יש לסטים והאריה באזהרתו להם וכו' ודברי פי חכם חן”.

המציאות שלנו בעולם היא מציאות של תנודות. פשוט שהעולם שהכרנו בילדותנו אחר מהעולם שבו אנו חיים היום. אבל אפילו מצב כלכלי, אישי, רוחני, נפשי ורגשי של אדם ואפילו של חברה משתנים תדיר.

עיתים שאנו למעלה ועיתים שאנו למטה, מרוצים או כועסים, שמחים או עצובים, מרוכזים או בפיזור הנפש.

מלמדנו הבעל שם טוב שאדם צריך קודם כל להכיר במציאות הזאת, להיות בהכרה, לא לעבור את העולם בערפול חושים, להכיר שיש טוב ויש רע, מותר ואסור, מצווה ועבירה.

הכרה זו חשובה קודם כל במסגרת המשפחתית, ישנה אהבה גדולה אך לעיתים נופלים למתחים ואפילו ריבים. כשמכירים בצורך וביכולת להתרומם ולחזור לאהבה זוהי העלייה מן המיצרים למקום ההרמוני והטבעי.

הרב דידי גרשנזון

יועץ חינוכי,

מאמן אישי ומנחה הורים



**בוחרים
במשפחה**

“בוחרים במשפחה” - ארגון חברתי ששם לו למטרה לחזק ולקדם את ערכי המשפחה בחברה ובמדינה, מול מגמות הפירוק של התא המשפחתי בארץ ובעולם