

“הבוטח, שמח”

וַיַּחֲלֹם וַיהוָה סֶלֶם מִצֵּב אֲרָצָה וְרֵאשׁוּ מִגֵּיעַ הַשְּׂמִימָה

לפני שיעקב יוצא לדרך, הקב"ה מראה לו את חלום הסולם כדי לבטא את הרעיון של השאיפות הגבוהות של האדם.

כך אומר הרב הירש: כל אשר בארץ נקרא ונועד להתעלות ולהתרומם אל התכלית הנעלה שהוצבה על ידי שמים. תכלית זו, השאיפה הזאת להתעלות, הינה מציאות קיימת תמידית, שמוצאה בשמים, וקיומה הישיר הוא בארץ. את ייעוד החיים על פני האדמה, אין לבקש למטה אלא למעלה, במקום שממנו "הוצב" הייעוד הזה תכלית זו, מטרת הסולם אינה הירידה מהשמים לארץ, אלא העלייה מהארץ לשמים. תודעת ההתקדמות התמידית על הסולם צריכה להיעשות בהדרגה כמו ההתקדמות על שלבי הסולם, **שלב אחרי שלב, בלי לחץ שרק מעכב את ההתקדמות אלא הרגליים על הארץ.**

בחלומו מבטיח לו ה': "וַיְהִי אֲנֹכִי עִמָּךְ וְשָׁמְרְתִּיךָ" ההבטחה הזאת נותנת ליעקב כח עצום, הוא נושא את רגליו בקלות (עפ"י רש"י), הוא אוזר אומץ בתוכו ומיוזמתו הוא גל ומסיר אבן כבידה מאוד מעל פי הבאר.

יעקב נמצא במצב של הישרדות אבל הקב"ה אומר לו: אתה לא יכול להישאר במצב הזה כל הזמן. אתה נועדת להתקדם ולקדם את העולם וכך האומה שתוציא ממך.

אבא האהוב שלי ז"ל, שנפטר לפני שבועיים היה משנן באוזנינו תמיד: **"הבוטח, שמח"- מי שמאמין שה' בתוכו והוא מכוון את דרכיו, שמח ובטוח ביכולתו לפעול עם א-ל.** אבא היה כזה אדם שראשו בשמיים. תמיד הוא חשב על הצעד הבא. מה יוסיף טוב. איך אפשר עוד להתקדם. עוד מוסד עוד תורה עוד חסד.

כשאנשים חיים את חייהם באימוץ הידיעה הזאת. כשהם יודעים שכל מאורעותיהם מנוהלים בהשגחה מיוחדת ובשמירה מלמעלה. ה' הוא המזווג להם את האשה, נותן להם את הילדים המיועדים להם. הוא מנהלם ומובילם בחייהם. ולכן הם שמחים באשה שנתן להם הבורא. הם שמחים בילדיהם, הם זוכרים, זוכים ומנכיחים את הקב"ה בכל דבר ודבר. **בצורה זו הם מצליחים לצלוח את מהמורות החיים ולשמוח באתגרי חייהם.**

ידיעה זו בלבד דיה לחזק את האדם, לשומרו, לשמחו בכל דרכיו.

הרבנית שריק כהן

מאמנת לזוגיות בחירית - משמחת כולל מר"ץ, מבשרת ציון



**בוחרים
במשפחה**

"בוחרים במשפחה" - ארגון חברתי ששם לו למטרה לחזק ולקדם את ערכי המשפחה בחברה ובמדינה, מול מגמות הפירוק של התא המשפחתי בארץ ובעולם