

להשקיע בשורשים

אחד הדברים שאני אוהבת בהשוואה בין האדם לעץ השדה הוא החיבור לשורשים. כמו שהשורשים מחזיקים את העץ חי, יציב ומחובר כך גם אצלנו בני האדם.

אך גם אצל העץ וגם אצלנו, בכל הקשור לשורשים, רב הנסתר על הגלוי. למרות שהם החלק הכי קריטי לקיום העץ, הם מכוסים באדמה וסובלים מחוסר תמידי בתשומת לב.

בפרשת יתרו, אנו לומדים על עשרת הדיברות שניתנו בסיני, כאשר הדיבר המרכזי בהם הוא הדיבר העוסק בשורשים שלנו - כיבוד הורים, שעל מצווה זו אומרת התורה: "כְּבֹד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמְךָ לְמַעַן יֵאָרְכוּ יְמֶיךָ".

מדוע מובטחים דווקא חיים ארוכים למי שמכבד את הוריו? מה הקשר?

עונה על כך הרב יצחק זילברשטיין שליט"א, כי לפעמים אדם מתקשה לכבד את הוריו, כיוון שחס על זמנו היקר. נכון שאמא צריכה שאבוא אליה דווקא היום, אבל מה יהיה על הפגישה שאפסיד וכל מה שתכננתי בל"ז הצפוף שלי?

לכן אומר לנו הקב"ה: אל תדאג בן יקר, אם תכבד אותה היום, אתן לך את מחר להספיק בו את כל מה שתכננת... חיים ארוכים.

בעולם עם קצב מהיר כמו שלנו, עולם בו הכבישים מהירים, האינטרנט מהיר וגם כבר לא כותבים הודעות כי למי יש זמן להקליד כשאפשר להקליט בשנייה, קשה לוותר על הזמן היקר שלנו ולהקדיש אותו לשורשים שלנו. יותר כיף להשקיע בפירות המתוקים, בילדים שלנו, מאשר בשורשים.

על כן ניתנת ההבטחה למכבד - "יֵאָרְכוּ יְמֶיךָ", על חשבון 'בעל הבית'.

"כִּי־יִמִּי הָעֵץ יִמִּי עִמִּי" אומר הנביא ישעיהו. מסביר הרב גינצבורג בשם הרד"ק, שאחד הסימנים בגאולה (שאנו רואים כבר בימינו בחסדי ה') הוא שהחיים שלנו מתארכים, כמו ימי העץ. בעזרת ה' יהיה מצב שאדם נוטע חרוב לא רק בשביל נכדיו, אלא גם בשביל עצמו, כי החיים שלו יהיו מספיק ארוכים כדי ליהנות מפירותיו.

ואני חושבת לעצמי, כי באמת תוחלת החיים התארכה לאין שיעור ממה שהיה לפני 100 שנה, אולי זה סימן בעצם שאנו מחוברים יותר לשורשים שלנו ומכבדים יותר הורים? לזאת אני מקווה ומתפללת, אך מה שבטוח הוא שהגאולה התחילה.

ט"ו בשבט שמח

שבת שלום ומבורך

הילה ג'ורנו,

אשת רב קהילה בערד,
בלנית, מדריכת כלות,
וחברת 'בוחרים במשפחה'

 **בוחרים
במשפחה**

"בוחרים במשפחה" - ארגון חברתי ששם לו למטרה לחזק ולקדם את ערכי המשפחה בחברה ובמדינה, מול מגמות הפירוק של התא המשפחתי בארץ ובעולם